



## Pickelhattakroken 7 km

*Turen rör sig i närheten av fågelskyddsområdet Fjällmossen, en viktig miljö för orrarnas en av sina sydligaste spelplatser här. Mossen och omgivningarna har påverkats av det småskaliga lantbruk som bedrivits, troligen sedan järnålder. Till en början användes markerna som betesmarker åt djuren, senare blev de bördigare områdena röjda på sten och användes som åkermark. Detta är en naturmiljö som samtidigt är en kulturmiljö skapad av människorna som har levat här. Den är rik på förekomst av kulturvärden som stengården, odlingsrösen, fossil åkermark, gamla torp och vägar.*

**1 Tvillingjordkällare.** Här bor ättlingar efter Pehr Olsson och Ingar Mårtensdotter som flyttade hit ut vid skiftet 1835. De var nöjda med sin tilldelade mark eftersom här fanns en källa som aldrig sinade. Bland det första som byggdes var en jordkällare, där maten skulle förvaras. En generation senare byggdes här ytterligare en bredvid, familjen hade kanske fått rika skördar. Ellestorps tvillingjordkällare är skönt belägna i en bokbacke och syns från vägen. I den skuggiga lövsalen bakom finns stenbord och bänkar. Man kan gå dit även om stängslan är strömförande. Ägaren av gården välkomnar besökare, dock angelägen om att eventuellt medföljande hundar hålls i koppel. De avråder också från att gå in i den högra källaren på grund av rasrisk.

**2 Pickelhattakroken.** Nordväst om gården över blommande naturbeten går en stig till en övergiven by. Alla som bodde i den emigrerade till Amerika på grund av sin tro. Där byggde de upp en ny som fick heta samma som byn hemma i Sverige, Pickelhattakroken. En av byborna sades ha sin pickelhuva på även när han sov. Vi kan se rester av torp, jordkällare och brydestuga. I USA finns ingen by med det namnet idag. I området går djur under sommarhalvåret, vi rekommenderar därför att ni kontakter ägaren Åsa Sandgren (0708-937252, sandgrenasa (at) hotmail.com,) för att få guidning dit.

**3 Kronoboken.** Fortsätt norrut mot Harphult. I bokskogsområdet uppe på krönet går en stig snett upp till höger. Följ den tills du ser fyra stengården möta varandra. Här är en sten rest till minne av Kronoboken och dess betydelse. Vid den träffades socknarnas åldermän när de skulle dryfta gemensamma angelägenheter för Färs-, Frosta- och Gärds härader. En ny ”Kronobok”, också den gammal, är planterad i närheten. Där syns initialer inristade från unga par som förmodligen lovat varandra evig kärlek.

