



Kathrines favorit 11 km

På Kathrines favorittur finns inget fik och inget att köpa. Den gles trafikerade gamla grusvägen rör sig i slingrande backar. Norra delen av rundan är skogig, med lockande stigar. Gran och bok, även lönn och ek. Området har brukats sedan stenåldern, redskap av flinta är vanliga fynd, och minnesmärken från självhushållningssamhället syns, liksom överallt i hela Hotspot Kölleröd. Marken var svårödlad med mycket sten, men stenen viktig som utfyllnad och byggnadsmaterial. Lantbruket är grundläggande för landskapets skönhet. Vi ser fortfarande varierad, välvårdad natur med betande djur. Stengården skiljer gamla åkrar åt, här även inne i skogen.

1 Bessinge brydestuga. Gå stigen in dit skylten pekar så hittar du en byggnad som fram till början av 1900-talet användes för att bereda lin. Sådana fanns i varje liten by, de stod ganska tätt. Just denna ägs och vårdas av Bessinge byaförening, den är restaurerad på ålderdonligt sätt. Det finns inte ett spik i hela huset. Inne i rummet syns några av redskapen. Bearbetningen gav unga kvinnor och män anledning att arbeta och ha roligt tillsammans. På dörren finns bra information om användningen.

2 Bessingemordet. En skylt meddelar att man är på väg att lämna Bessinge. På platsen fanns tidigare ett torp som beboddes av Per Sjöstedt dömd för medhjälp till mord. Han var dräng på en gård och förälskade sig i bondmorän Else Månsson, som besvarade känslorna. Tillsammans smidde de planen att drängens fattige farbror Jakob Hård skulle ta bonden Ola Månssons liv av daga. Detta skedde 28 november 1888. Mördarna blev dragna inför rätta, kvinnan dömd till avrättning. Else stod inte ut att vänta på domen från överklagandet utan hängde sig. De båda medhjälparna fick livstids fängelsestraff som de efter 26 år benådades från. Drängen Per, och en skygg hushållerska bodde här fram till 1940-talet. Else och hennes make hade vid tiden för mordet en tolvårig dotter, Anna, som det trots traumat gick väl i livet för. Ola Månssons gravsten finns på Östra Sallerups kyrkogård ”Död för mördares hand” står det på den. Och en minnessten i kyrkomuren berättar var kraniet efter Else finns. Det begravdes 2009 efter att ha legat i en låda på Malmö museer.

3 Rest av jordkällare, eller malttorka.

4 Bokar som foder. Här kör du under en tunnel av gamla bokar. Det syns att grenarna varit avbrutna när träden var unga, stammarna delar sig långt ner. Löven tjänade som foder åt djuren.

